

E. du Perron Genootschap

EdPG-secr. C. van Schendel, Keizersgracht 802-III, 1017 ED Amsterdam
Telefoon: 020 622 43 22 Email: info@edpg.nl Website: www.edpg.nl

Nieuwsbrief 17 maart 2009 – Jaargang 16, nummer 1

Voorjaarsbijeenkomst 16 mei 2009

Op *zaterdag 16 mei* is onze voorjaarsbijeenkomst, opnieuw in de bibliotheek van advocatenkantoor Bosselaars & Strengers, Arthur van Schendelstraat 740, Utrecht, niet ver van het Centraal Station (zie routebeschrijving). Aanvang: 14.00 uur.

Na de *Jaarvergadering* (agenda zie hieronder) staan twee voordrachten op het programma:

- Koen Rymenants (Katholieke Universiteit Leuven) spreekt over de ontvangst van Du Perron en zijn generatiegenoten in *Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift*

- Kees Snoek spreekt over E. du Perron en Soetan Sjahrir, waarbij hij ook aandacht besteedt aan de brieven die Sjahrir tussen 1931 en 1940 aan zijn vrouw Maria Dûchateau schreef.

Zoals gebruikelijk is er daarna gelegenheid tot borrel en gesprek.

Agenda Jaarvergadering

1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken
2. Jaarverslag 2008 van de voorzitter (zie hieronder) en lijnen naar de toekomst
3. Financieel jaarverslag 2008 / Begroting 2009 (zie stukken hierbij)
4. Bestuursamenstelling (aftreden Ad Rigters, overdracht penningmeesterschap aan Kees Rasenberg)
5. Wat verder ter tafel komt (webmaster) / Rondvraag / Sluiting

Sjahrir-jaar

In 2009 wordt het honderdste geboortjaar van Soetan Sjahrir (1909-1966), de eerste premier van Indonesië en vriend van E. du Perron herdacht, een goede reden voor speciale aandacht voor hem.

Op 16 mei spreekt Kees Snoek op onze voorjaarsbijeenkomst over Sjahrirs relatie met Du Perron, later zal er een kleine bibliothele uitgave verschijnen van een brief van E. du Perron aan Sjahrir uit 1939 met een inleiding van Kees Snoek.

Op dit moment vraagt het E. du Perron Genootschap subsidie aan voor een geannoteerde uitgave met inleiding door Kees Snoek van de 477 brieven die Sjahrir tussen 1931 en 1940 vanuit Nederlands-Indië aan zijn vrouw Maria Duchâteau schreef. KITLV te Leiden zal het uitgeven, het is de bedoeling het boek in november 2009 te presenteren tijdens de opening van de Stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. Er is al subsidie toegekend, maar de dekking is nog niet geheel rond. Daarnaast heeft KITLV plannen voor de uitgave van een fotoboek over Sjahrir door Jaap Erkelens (in het Nederlands, Engels en Indonesisch).

Verder organiseert de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn in 2009 het project *Linggadjati, brug naar de toekomst*, over de geschiedenis van het Akkoord van Linggadjati (25 maart 1947). Sjahrir was de belangrijkste onderhandelaar aan Indonesische zijde en door de Nederlandse regering volledig geaccepteerd. Het project bestaat uit een tentoonstelling, een dvd en een fotoboek (uitgever KIT).

Er zijn een Indonesische en twee Nederlandse tentoonstellingen. De voor Indonesië bestemde tentoonstelling *Linggarjati, jembatan menuju masa depan* wordt o.a. in Jakarta geëxposeerd. De panelen 20-22 van de tentoonstelling zijn aan Soetan Sjahrir gewijd. De Nederlandse tentoonstelling zal in oktober 2009 in het Stadhuis van Apeldoorn te zien zijn. Een tweede versie zal de Stichting Indisch Erfgoed schenken aan het Indisch Herinneringscentrum op Bronbeek bij de opening van haar gebouw. De dvd bevat een impressie van het leven van Soetan Sjahrir (1909-1966) aan de hand van onbekend materiaal; deze zal worden gemaakt door Peter Hoogendijk van Dammas Films en Marnix van de Poll van Poll Productions.

Verslag najaarsbijeenkomst op 15 november 2008 in Utrecht

Sinterklaas houdt zijn intocht in Nederland op deze herfstige zaterdag, maar zeventien zeer geïnteresseerde Du Perron liefhebbers laten zich hierdoor niet weerhouden te genieten van twee voordrachten over met Du Perron verwante schrijvers in de gastvrije bibliotheek van advocatenkantoor Bosselaars & Strengers in Utrecht.

Eerst vindt de door de bijeenkomst in Gistoux naar het najaar verschoven *Jaarvergadering 2008* plaats.

6. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken

Bericht van verhindering is ontvangen van Reinder Storm, Louis en Riet Uding en Bob en Otti Zaanen. Negen pas ontdekte brieven van E. du Perron aan L.J.C. Boucher uit 1932-35 staan in *De Parelduiker* 13(2008)4, p. 15-27. Manu van de Aa promoveerde op 27 oktober op een proefschrift over Alice Nahon, met wie E. du Perron bevriend was. Het Dotatiefonds voor boek en letteren van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen wekt op tot het doen van giften. Op 21 november wordt in Amsterdam het boek *O God, er is geen God: de religiekritiek van Multatuli* door August Hans den Boef en Kees Snoek gepresenteerd. Op 14 januari 2009 wordt op het symposium Jeugdliteratuur in Tilburg de E. du Perron-prijs 2008 uitgereikt.

7. Jaarverslag 2007 van de voorzitter en lijnen naar de toekomst

De voorzitter blikt terug op vele activiteiten en vooruit op komende: zie elders in deze Nieuwsbrief.

8. Financieel jaarverslag 2007 / Begroting 2008

De penningmeester verduidelijkt dat de vele activiteiten ons thans nopen tot rustig voorwaarts gaan. Hij wordt gedechargeerd voor 2007. Zijn voorstel tot verhoging van de contributie in 2009 van € 25 naar € 28 wordt aanvaard, evenals de Begroting 2008.

9. Bestuurssamenstelling

De bestuursleden Kees Snoek, Corinna van Schendel, Manu van der Aa en Kees Rasenberg worden voor twee jaar (2008-2009) herbenoemd.

10. Wat verder ter tafel komt (webmaster) / Rondvraag / Sluiting

Wie als webmaster een rol wil vervullen wordt opgewekt zich aan te melden.

Enkele exemplaren van de affiche van het EDPG, gemaakt voor Tilburg in 2008, zijn via de penningmeester te verkrijgen.

Cahiers voor een lezer 28 is verschenen en kan door de aanwezigen worden meegenomen.

Hans Beynon stelt op een tafel foto's uit het familiealbum Beynon-Batten tentoon als aanvulling op wat Rob Molin gaat zeggen.

Vervolgens spreken Jan van der Vegt - biograaf van A. Roland Holst, Hans Andreus en Hendrik de Vries - en Rob Molin - biograaf van Adriaan Morriën - over schrijvers die met Du Perron bevriend waren of zich met hem verwant voelden.

Jan van der Vegt schetst in *Du Perron tussen Roland Holst en De Vries* hoe verschillend de vriendschap tussen Du Perron en de twee dichters was. Du Perron leerde de ruim tien jaar oudere Adriaan Roland Holst (1888-1976) in Brussel kennen. Diens gedichten had hij al op school in Indië bewonderd. Ze raakten zeer bevriend, al hadden ze volkomen andere karakters. Roland Holst was met zijn 'mondain gekwebbel' een graag geziene gast op Gistoux. Anders dan Du Perron was hij geen liefhebber van felle discussies. Met zijn libertijnse en luchtige levenshouding trachtte hij de angst dat zijn Muze hem in de steek zou laten in bedwang te houden. Du Perron hield niet van Roland Holsts proza maar vond zijn gedichten echt, authentiek en van Europees niveau. Bij de dood van Du Perron in 1940 getuigde Roland Holst in een *In memoriam* van de sterke vriendschap tussen hen beiden. De teruggetrokken levende Groningse dichter en Spanje-kenner Hendrik de Vries (1896-1989) was jonger dan Du Perron, die enthousiast dichtbundels van De Vries samenstelde. Du Perron waardeerde de droomgedichten als 'Mijn broer' zeer, maar waarschijnlijk heeft hij De Vries' grote kwetsbaarheid niet geheel doorgrond. Vanaf 1933 zocht De Vries op weg van of naar Spanje Du Perron meermalen op in Parijs, maar na 1936 zagen ze elkaar niet meer. Bij de dood van Du Perron bleek De Vries teleurgesteld in hun vriendschap. Die was misschien ook wel onmogelijk tussen twee zo verschillende naturen.

Rob Molin vertelt in *Fred Batten, Adriaan Morriën en Huug Kaleis. Een discipel van E. du Perron en twee aanverwante geesten* over de invloed van Du Perron (en Ter Braak) op deze 'jongeren'. Adriaan Morriën (1912-2002) leerde Fred Batten (1910-1978) in 1939 in Den Haag kennen en via hem een heel literair circuit. Beiden hadden toen al gepubliceerd. Batten kende Ter Braak en Du Perron persoonlijk en stelde zijn leven in dienst van Du Perron. Zelfs zijn handschrift ging een sterke gelijkenis vertonen met dat van Du Perron. Hij attendeerde Morriën op de bij Du Perron zo centrale Franse literatuur en droeg hem de normen van Du Perron over. Morriën voelde zich vanuit zijn IJmuidense gereformeerde achtergrond eerder tot Ter Braak aangetrokken, maar zonder de

invloed van Du Perron zou hij een andere ontwikkeling hebben gehad. Dat geldt ook voor Huug Kaleis (1928-89), die Morriën in de jaren '60 leerde kennen. Kaleis ging al snel gedreven polemieken in de trant van Forum schrijven in *Het Parool*, waarbij hij o.a. krachtig stelling nam tegen *Merlyn* en een blinde bewondering voor W.F. Hermans ontwikkelde, die hij als een 'super-Forumiaan' zag. Door zijn felheid raakte hij in isolement, inmiddels is hij totaal vergeten. Fascinerend is hoe deze schrijvers door het werk en de ideeën van Du Perron en Ter Braak gevormd zijn en hoe ze hun aan Forum ontleende maatstaven aan elkaar doorgaven.

Met een goed glas in de hand, geschonken door onze genootschaps-sommelier c.q. doctor Manus, praten we na over deze spelers in het literaire veld en hun blijvende of bekoelde vriendschappen. *CvS*

Des voorzitters jaarverslag 2007-2008

Het vorige jaarverslag werd uitgesproken op 28 april 2007. We zijn nu anderhalf jaar verder. De algemene ledenvergadering is een half jaar opgeschoven omdat onze voorjaarsbijeenkomst een speciaal karakter droeg, met een symposium en diverse omringende activiteiten in het kasteel van Gistoux. Gastheer en gastvrouw waren de notaire Jamar en zijn echtgenote, die het kasteel sinds 1954 bewonen. Zij hebben in de loop der jaren al zoveel Du Perron-liefhebbers mogen ontvangen, dat zij de herinnering aan deze vermaarde kasteelheer levend wilden houden, ook in Gistoux. Op 17 mei 2008 werden er in een tussenkamer van het kasteel drie lezingen in het Nederlands uitgesproken, door Manus van der Aa, Reinder Storm en Michiel van Kempen, en drie in het Frans, door Sonja Vanderlinden, Philippe Noble en mijzelf. Al deze lezingen zullen, vermeerderd met een artikel van Åsa Josefson over Du Perron in Hellens' roman *Moreldieu*, worden gepubliceerd in het tijdschrift *n/f* van de ANBF, onze medeorganisator van dit evenement, in de personen van Elizabeth Leijnse en Sonja Vanderlinden, hoogleraar Nederlandse letterkunde in respectievelijk Namen en Louvain-la-Neuve.

De initiatiefnemer van het symposium was Felice Dassetto, hoogleraar islamologie aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, inwoner van Chaumont-Gistoux en bestuurslid van de Cercle Historique de Chaumont-Gistoux. Samen met zijn vrouw Geneviève Hermant heeft hij een rijk geïllustreerd boekje samengesteld, *Eddy Du Perron. Un écrivain néerlandais à Gistoux dans l'entre-deux-guerres*, dat gepresenteerd werd aan de vooravond van het symposium. Bij die gelegenheid, in een naburig dorp, hield ik een meer uitgebreide voordracht over de bewoners en bezoekers van het kasteel in de tijd van Du Perron. Er was een aandachtig gehoor van een vijftigtal mensen, ondanks de broei-hitte van de zolder waar de bijeenkomst plaatsvond.

Het gebeuren werd verder opgevrolijkt met de presentatie van de bibliofiele tweetalige uitgave *De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed*, die gedrukt werd door Kees Thomassen en gesubsidieerd door de Nederlandse Ambassade te Brussel. En ten slotte was er op 17 mei rond het middaguur de muzikaal en poëtisch begeleide ganzenpas naar een laantje achter het kasteel, dat werd omgedoopt in allée Du Perron. De inhuldiging werd verricht door de burgemeester van het dorp, een sjerp om zijn middel, die eerst een spoedcursus Duperronnologie had gevolgd..

Dit veelomvattende programma in Gistoux compenseert voortreffelijk het feit dat de avond op het Maison Descartes, te wijden aan Du Perron en met hem bevriende Franse schrijvers, is afgesprongen op hoge financiële eisen die het Maison Descartes ons genootschap wou opleggen. Nog een compensatie: op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan nummer 7 van het tijdschrift *Présence d'André Malraux*, dat in het teken zal staan van Du Perron en Malraux, alsook van enkele andere bevriende tijdgenoten zoals Pascal Pia en Pedro Creixams. Er staan bijdragen over Du Perron in van Philippe Noble, Rachid Hiati en mijzelf. Bovendien bevat het een nog nooit gepubliceerde Franse vertaling van Du Perrons openbare brief 'P.P.C.' aan Soetan Sjahrir, met een voorwoord van Malraux, alsook vertalingen van de essays van Du Perron en Elisabeth de Roos over *La Condition humaine*. We zullen u in een Nieuwsbrief laten weten, hoe u dit nummer kunt bestellen, evenals het Du Perron-nummer van het tijdschrift *n/f*.

We kunnen concluderen dat er in de afgelopen periode in de Franstalige wereld ruimschoots aandacht is geschonken aan onze held! Vandaag ontvangt u nummer 28 van *Cahiers voor een lezer*, dat de lezingen bevat over de relatie van Du Perron met respectievelijk Slauerhoff, Jo Otten en Jacques Gans. De laatste twee lezingen werden uitgesproken op de voorjaarsbijeenkomst van 2007. Op de najaarsbijeenkomst interviewde ik Sylvia Willink over de relatie Du Perron – Carel Willink. Sylvia Willink verraste ons met een kleine tentoonstelling van Duperroniana, waaronder briefkaarten en boekjes met opdrachten van Eddy aan Carel, en met de afbeelding van een verloren gegaan schilderij van Willink waarop Du Perrons eerste vrouw Simone Sechez te zien is met onbedekte boezem – een waarlijk onthullende aanblik! Na het interview belichtte ik Du Perrons verhouding tot Willem Elsschot. Het artikel dat hieruit voortvloeide is opgenomen in het tijdschrift van het Willem Elsschotgenootschap, en tevens is in het boekenpakket dat de ruim 700 leden van dit doorluchtige

genootschap op gezette tijden krijgen toegestuurd mijn biografie van Du Perron opgenomen. Hiermee is de totale oplage van 3000 exemplaren vrijwel uitgeput. De laatste 119 exemplaren zullen waarschijnlijk binnenkort bij De Slegte liggen. 't Is maar dat u het weet!

Verder is er in januari 2008 in Tilburg weer een E. du Perronprijs uitgereikt, en wel aan Guus Kuijer, voor zijn boeken *Hoe een klein rotgodje God vermoordde* en *Het doden van een mens*. Met de keuze voor deze auteur heeft de jury een duidelijk statement gemaakt. Evenals Du Perron, schuwt Kuijer de polemieken niet. De doelstellingen van de multiculturele E. du Perronprijs zijn wat toegespitst en zo kunnen we in het nieuwe juryreglement, waar nu aan wordt gewerkt, zinnen tegenkomen als de volgende: 'Zijn standpunten werden niet gedictieerd door een bepaalde politieke ideologie, maar kwamen voort uit een grote nieuwsgierigheid naar menselijke drijfveren, inclusief die van zichzelf, uit zijn houding van 'student of humanity', zijn menselijk gevoel en een grote mate van zelfonderzoek en -analyse. Hij bleef altijd individualist 'tot in zijn vingertoppen'. Zijn grote betrokkenheid bij de vraagstukken van zijn eigen tijd werd gevoed door zijn persoonlijke ervaringen en zijn vriendschappen.'

De bijna overactieve periode van anderhalf jaar die nu achter ons ligt zag ook nog de verschijning van een dik jubileumnummer van *Cahiers voor een lezer*, gewijd aan de Tilburgse prijs. Dit alles bewijst wel dat het E. du Perrongenootschap leeft als nooit tevoren. Wij gaan dan ook rustig voort op de ingeslagen weg. Volgend jaar zullen we aandacht besteden aan de relatie Du Perron – Sjahir in verband met Sjahirs honderdste geboortedag en mogelijk ook aan Du Perron in relatie tot Paul Léautaud en C. Buddingh'.

Ik wil dit verslag niet beëindigen dan na mijn dank te hebben uitgesproken aan Ad en Tineke Rigters die vandaag weer onze gastheer en gastvrouw zijn. Tevens gaat mijn dank uit naar Hilde van Loveren en haar moeder voor de toewijding waarmee zij het jongste nummer van de Cahiers hebben ingenaaid. En, *last, not least*, wil ik namens al onze leden ons bestuurslid Manu van der Aa van harte feliciteren met het behalen van zijn doctoraat op een biografie van Alice Nahon. Was Alice de 'coqueluche' (het liefje) van Eddy, zoals Burssens meende, of lag het toch wat anders? Dit geheim, naast vele andere, wordt u ontsluit in deze kakelverse biografie.

Ik dank u allen voor uw trouw en inzet en zoals altijd verwelkomen wij nieuwe ideeën.

Kees Snoek, 14 november 2008

E. du Perron Prijs 2008

Op 14 januari is de 19e E. du Perronprijs uitgereikt aan de schrijver Adriaan van Dis vanwege 'zijn niet aflatende persoonlijke betrokkenheid bij het ideaal van een ruimhartige en open wereld, waarin de kool en de geit niet gespaard hoeven te worden'. Van Dis ontvangt de prijs voor zijn verhalenbundel *Leeftocht. Veertig jaar onderweg*, waarin hij de verhalen die hij de afgelopen decennia publiceerde in bundels en tijdschriften verzamelde, herschikte en deels herschreef. Uit *Leeftocht* (Augustus, 2007) komt een fascinerend beeld naar voren van een auteur die een leven lang worstelt met de categorieën en maatstaven waarlangs wij ons leven meten en waaraan wij ons al dan niet aanpassen. Ras, nationaliteit, sekse, geaardheid, taal, gedragscodes verliezen hun eenduidigheid wanneer ze worden gedoopt in de inkt van Van Dis.

De E. du Perronprijs - een initiatief van de Gemeente Tilburg en de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg - is ingesteld ter bekroning van mensen of instellingen die zich door hun actieve bijdrage aan de cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor wederzijds begrip en een goede verstandhouding van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Ditmaal waren er drie nominaties: Hülya Çiğdem, Adriaan van Dis en Nelleke Noordervliet. De jury bestond uit prof. dr. Sjaak Kroon (juryvoorzitter, UvT), drs. Geno Spoormans (secretaris, UvT), dr. Sander Bax (UvT), prof. dr. Herman Beck (UvT), drs. Wilbert van Herwijnen (voormalig wethouder cultuur gemeente Tilburg) en prof. dr. Kees Snoek (Sorbonne). Zie: <http://www.uvt.nl/faculiteiten/fgw>.

Varia

In een van de brieven van J. Slauerhoff aan C.J. Kelk uit 1926-1935, vermeld als nummer 111 in Fokas Holthuis' catalogus 45 Nederlandse literatuur (oktober 2008), schrijft Slauerhoff over het echtpaar Du Perron: '*Des Perrons hadden ook wel zin in de Côte maar ik geloof dat het mislukte Pariëns zijn, en ook vrij veeleischend*'.

Mededelingen van het bestuur

-- *Cahiers voor een lezer* 28 verscheen op 15 november 2008.

- Voor het up to date houden van de EDPG-website zoeken we een *webmaster*. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met het secretariaat.

- Ontvangt u de EDPG-Nieuwsbrief naast de papieren versie nog niet per mail en wilt u dat wel, geeft u dan s.v.p. uw e-mail adres door aan het secretariaat.

Publicaties

- Medio 2009 verschijnt *n/f*, het blad van de ANBF, met de op het De Perron-colloquium van 17 mei 2008 in Gistoux uitgesproken teksten. Alle deelnemers aan het colloquium ontvangen dit. EDPG-leden die het nummer willen ontvangen kunnen € 15,- overmaken aan onze penningmeester o.v.v. 'N/F Gistoux' en ontvangen een exemplaar bij verschijnen. Anderen kunnen het nummer bestellen bij de ANBF (www.anbf.be).

- Paul van Capelleveen, 'Een speciale attractie. Onbekende brieven van E. du Perron aan uitgever L.J.C. Boucher. In: *De Parelduiker* 13(2008)4, p. 15-27.

- Manu van der Aa, *Ik heb de liefde liefgehad: het leven van Alice Nahon*. [Proefschrift Groningen.] Tiel: Lannoo, 2008. 326 p., ill. ISBN 978-90-209-6253-6. Op p.163-181: Contact met Gerard Walschap en Eddy du Perron.

- *Présence d'André Malraux* nr. 7 - te bestellen voor € 18 + portokosten bij A.I.A.M, zie www.andremalraux.com - bevat:

- de bijdragen aan het kleine colloquium 'Tentations de l' Occident, tentations de l' Orient; Malraux, Du Perron et leurs amis dans l' entre-deux guerres' (Parijs november 2005) van o.a. Philippe Noble, Rachid Hiati, Kees Snoek. Anaïs Bonnel
- artikelen over Pia, Creixams en anderen, en vertalingen (door Kees Snoek) van de besprekingen door Du Perron en Elisabeth de Roos van *La condition humaine*
- de door een onbekende in het Frans vertaalde brief van Du Perron, "P.P.C. Brief aan een Indonesiër" [= Sjahriir], met een kort voorwoord van Malraux en aantekeningen van Pia, geannoteerd door Kees Snoek.

- *Kritiek in crisistijd: literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig* / red. Gillis J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten. Nijmegen: Vantilt, 2009. ±384 p. ISBN 978 94 6004 027 6 : € 24,95. Verschijnt mei 2009.

Routebeschrijving Bosselaar & Strengers, Arthur van Schendelstraat 740, Utrecht

Trein of bus:

U reist naar station Utrecht Centraal. Ga vanuit de stationshal in de richting van Hoog Catharijne.

Na ongeveer 50 meter rechtsaf naar de vertrekhaltes van de stadsbussen (Stationsplein).

Neem buslijn 6 (uitstappen bij halte Nicolaas Beetsstraat) of buslijn 12 (uitstappen bij halte Bleekstraat).

Looproute vanaf het station: De looptijd bedraagt ruim 10 minuten. Loop vanuit de stationshal in de richting van Hoog Catharijne. Na ongeveer 50 meter rechtsaf naar de vertrekhaltes van de streekbussen (Stationsplein). Verlaat via de roltrappen Hoog Catharijne. Loop rechtdoor, (Laan van Puntenburg).

Vervolgens langs de belastingkantoren (Herman Gorterstraat), rechtdoor de Hartingstraat in.

Vervolgens rechtsaf de Arthur van Schendelstraat in.

Vanuit Amsterdam: Volg de A2 richting 's-Hertogenbosch en neem afrit 7, Oog in Al/Utrecht-West. Volg de borden richting Centrum. Ga na het spoorwegviaduct Daalse Tunnel bij de volgende verkeerslichten rechtsaf de Catharijnesingel op. Blijf de hoofdrijbaan volgen. Ga bij de tweede verkeerslichten rechtsaf de Nicolaas Beetsstraat in. Neem de tweede straat links naar de Hartingstraat, dan de eerste straat rechts naar de Arthur van Schendelstraat.

Vanuit Den Haag/Rotterdam/Breda/'s-Hertogenbosch/Arnhem: Volg bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting Amsterdam en neem afrit 8, Utrecht. Volg de borden richting Centrum. Ga na het spoorwegviaduct Daalse Tunnel bij de volgende verkeerslichten rechtsaf de Catharijnesingel op. Blijf de hoofdrijbaan volgen. Ga bij de tweede verkeerslichten rechtsaf de Nicolaas Beetsstraat in. Neem de tweede straat links naar de Hartingstraat, dan de eerste straat rechts naar de Arthur van Schendelstraat.

Vanuit Zwolle/Amersfoort/Zeist (A28) en Hilversum (A27): Neem bij knooppunt Rijnsweerd de afslag Utrecht. Ga bij de verkeerslichten linksaf de ringweg op (Waterlinieweg). Neem vervolgens de eerste afslag rechts richting Centrum en volg de borden Centrum.

Ga bij de stoplichten aan het einde van de afslag rechtsaf de Rubenslaan op en dan rechtdoor tot Catharijnesingel. Vervolgens linksaf en de Catharijnesingel aanhouden naar rechts. Bij de tweede straat linksaf naar de Henriëtte Roland Holststraat. Sla na 150 meter rechtsaf naar de Arthur van Schendelstraat.

Parkeren: Ons kantoor beschikt over een parkeergarage. U kunt oprijden tot aan de slagboom en u aanmelden via de intercom.

[Download PDF bestand van www.bs-advocaten.nl/doc/route.pdf](http://www.bs-advocaten.nl/doc/route.pdf)